



Ny Familj Kambodja

Råå den 1 oktober 2013

Kära medlemmar och vänner!

Plötsligt blev det höst

Redan oktober! "Hur gick det egentligen till" är känslan jag har när jag nu skriver 1 oktober. Sommaren har varit fantastisk med massor av sol och varma kvällar. Jag hoppas att ni också har njutit i fulla drag och nu är utvilade, laddade med sol och ljus och redo att tackla det kommande mörkret och vinterkylan.

Under sommaren genomförde vi för andra året vårt stora Kafferep på Gustavsborgs gård. Denna gång med mer än tre gånger så många utställare - konstnärer, keramiker, odlare och mycket mera. Det blev ett väldigt trevligt arrangemang som vi önskar att fler hade hittat till. Även om vi hade färre besökare än förra året, gav det Ny Familj-Kambodja mer pengar; lite över 19 000 kronor. Lite bilder och berättelse finner du på följande sida.

Pengar till Krousar Thmey

Med intäkterna från Kafferepet, tillsammans med nästan lika mycket till som vi redan hade på vårt konto, kunde vi i september skicka \$5 210 (34 246 kr) till Krousar Thmey i Kambodja.

För pengarna valde vi att finansiera:

- Installation av vattensystem på gatubarnscentrat i Siem Reap
- Arbete med golvet på toaletten i familjehemmet i Kpop Veng (för att undvika sanitära problem vid nästa regnperiod)

I år har vi hittills satsat i stort sett alla pengar (totalt hittills 75 928 kr) på åtgärder som ska säkra god sanitär kvalitet och tillgång till friskt vatten. Även om det kanske inte känns jättespännande, tycker vi i styrelsen att det här är väldigt viktiga och centrala frågor. Har man inte vatten finns inte liv - så enkelt är det.

Arbetet med vattensystemet i Siem Reap räknar man med att kunna påbörja under oktober-november. Då får vi säkert lite bilder därifrån som jag såklart kommer att dela med mig av.

Annat som har hänt



Pelargonier har sålts under hela sommaren, på växtmarknader, här hemma och på Sofieros stora trädgårdsfest. En stickling kostar inte mer än några tior, men ändå har det blivit över 8 000 kronor till barnen i Kambodja!

Liksom tidigare år fick jag tillfälle att vara med på Trädgårdens Dag på **Ödåkra Uteplantor**. Sidensjalar och informationsmaterial gick åt och gav lite klirr i kassan och en och annan ny medlem. 10% av beloppet skänker plantskolan till oss när du köper perenner, buskar och träd på Ödåkra Uteplantor. Skicka kvittot till mig bara, så ordnar jag resten.

Lions Club på Råå funderar som bäst på om de ska stödja oss med ett bidrag. I början av september höll jag ett föredrag för Lions på Råå värdshus. En väldigt trevlig kväll och herrarna var mycket generösa med att handla sidensjalar och peppar. Fler sådana föredrag skulle vi behöva få tillfälle att hålla. Har du tips och kontakter, så hör av dig!





Ny Familj Kambodja

Snart är det Jul igen!

Du, som har varit medlem ett tag, vet att jag några år i rad har kunnat sälja amaryllis och julrosor till förmånliga priser till er medlemmar. Den möjligheten har jag sorgligt nog inte längre.

Däremot är just nu ett rejält paket på 8 kilo som innehåller 80 stycken nya, härliga sjalar från Kambodja på väg till Helsingborg. Denna gång får vi inte bara siden, utan också sjalar i blandningar av siden/bomull och siden/ull och en del i ren ull. Jag har inte sett dem än, men gissa om jag är nyfiken!

Lösa planer finns på att bjuda in till en eftermiddag med något litet att äta och tillfälle till lite julklappsshopping av sjalar och peppar. Om du köper och ger bort en sjal för 300 kronor ingår 12 månaders medlemskap. (Gäller förstås inte om du ger den till någon som redan är medlem.) Ingen dålig julklapp, eller hur? Inbjudan med fastare former för arrangemanget kommer, så håll utkik!

I Phnom Penh

Som du vet finns på Krousar Thmeys huvudkontor tre unga volontärer från Frankrike. De kontrakteras som regel för 18 månader i taget och betalas av den franska staten. De arbetar med kommunikation och marknadsföring samt ekonomi. Det är dessa volontärer som är min viktigaste kontaktväg till Krousar Thmey.

Just nu är det "vaktombyte" igen. Det vill säga att några lämnar Phnom Penh och några nya kommer. Det tar alltid lite tid innan rutinerna kommer på plats med nya kontakter, och det är förklaringen till att jag inte har så mycket nyheter om Krousar Thmey lokalt att komma med. För undvikande av alla eventuella missförstånd, vill jag påminna om att volontärer aldrig tillåts arbeta med barnen. På boenden, gatubarnscentra och skolor arbetar bara khmerer för att säkra barnens integritet och säkerhet.

Viktigt!

Vill du ingå i en arbetsgrupp?

På senaste årsmötet fick styrelsen uppdraget att forma en arbetsgrupp, som ska hjälpa till med det konkreta arbetet i föreningen.

Det handlar både om att komma med idéer till aktiviteter och att genomföra dem. Gruppen ska också arbeta med att rekrytera medlemmar och sponsorer och i allmänhet arbeta för att föreningen ska växa och kunna samla in pengar till Kambodjas barn.

Styrelsen jobbar som bäst med att ta fram formerna för gruppens arbete. Inom kort kommer en mer konkret förfrågan.

Jag vill dock redan nu be dig fundera på om du har ork, lust och lite tid att avsätta för att hjälpa oss bli större, starkare och bättre.

Du är också mycket välkommen att höra av dig om du själv har tankar och idéer kring hur en sådan här grupp skulle kunna arbeta.

Tills vi ses och hörs igen
hoppas jag att du njuter av den underbara hösten.

Ninna





Ny Familj Kambodja

Kafferepet på Gustavsborg

På kafferepet kunde man titta på konst och keramik - både krukor och krus och skulpturer och figurer. Det fanns närodlade grönsaker och potatis, KRAVodlade bär och proukter av bär, Underbara engelska trädgårdsredskap från England, härliga ostar från Brunslövs gårdsmejeri, inredningprylar av återanvänt material, och fantastisk glaskonst av Dagmar Glemme. Bland annat. Det var ett riktigt lyckat arrangemang som vi önskar att fler hade hittat till. Men det kommer fler tillfällen om allt går som vi tänker och planerar.



Utställning och kakbuffé stod framdukad i det stora ridhuset. Ett tjugotal utställare fick utan vidare plats och fler kan det få bli till nästa år.

Små och stora kakmonster hade mycket godsaker att välja bland.

foto: Lars Svendsen



Mycket att se på, snacka om och smaka på. Det var Fest&Tält som såg till att vi hade bord och stolar.



Mängder av fina perenner fick vi av Mellanmossens perenner och av Bergstens perenner. Och så fanns det en del pelargonsticklingar förstås. Maria, som kan så mycket om trädgård, sålde och gav goda råd. En bra peng blev det.



Glada spekulanter på sjalar och peppar från Kambodja. Lisbeth sålde och rekryterade medlemmar.

Tusen tack alla utställare och sponsorer, alla ni som hjälpte till, alla ni som kom och inte minst tack till Ann-Britt och Kenneth som ställde sin gård, sin tid och sin ork till förfogande. Utan er hade detta aldrig kunnat genomföras!

Här finns en liten trevlig fimsnutt som Lars Svendsen har gjort: <http://www.youtube.com/watch?v=4IxA-plloXU>